



In dankbare en liefdevolle herinnering aan

Jean Stevens

Geboren in Maastricht 8 juli 1921
Overleden in Maastricht 18 mei 2017

weduwnaar van

Nellie Kupers † 1994

Studeren was de levenslange passie van Jean. Hij bleef steeds op zoek naar nieuwe kennis. Eerst als onderwijzer en meteen daarna als wiskundeleraar. Een aantal jaar later wist hij, naast een volledige baan en een gezin, ook nog de tijd en motivatie te vinden om een universitaire opleiding te voltooien. Als extra uitdaging volgde Jean de opleiding in het Frans aan een Belgische universiteit. Bij een leven lang leren hoorde voor Jean onverbreeklijk de overdracht van opgebouwde kennis aan anderen.

In de klas was hij een begenadigd leraar en leerlingen hadden graag les van hem. Bij de individuele begeleiding was hij uiterst geduldig, zowel met zijn eigen kinderen en kleinkinderen als met de kinderen van vrienden of kennissen die zijn hulp vroegen.

Verder kon Jean enorm genieten van het leven. Van de successen van zijn kinderen en kleinkinderen genoot hij in stilte. In verenigingen zocht en vond hij gezelligheid en hij reisde tot op hoge leeftijd de hele wereld rond.

Uiteindelijk was het zijn gezin waar alles om draaide. Voor hem was Nellie de spil in het gezin en zijn steun en toeverlaat. Toen zij ernstig ziek werd heeft hij haar vol toewijding en liefdevol verzorgd tot het einde toe. Daarna moest hij alleen verder. Dat was eerst moeilijk maar gaandeweg vond hij toch zijn weg weer. Pas toen zijn fysieke gezondheid hem in de steek liet, viel het leven hem steeds zwaarder en verlangde hij naar het weerzien met Nellie.

Jean laat een enorme leegte achter, maar wij zijn blij en dankbaar voor de lange tijd dat hij bij ons is geweest en we vertrouwen erop dat hij gelukkig is nu hij herenigd is met zijn Nellie.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen